

Nieuwsbrief nr. 8 – April 2017

Nieuws uit de school

Vooraf

Het onderwijs mag gelukkig in alle groepen voortgang vinden. Vorige week zijn de rapporten mee naar huis gegaan en hebben we u mogen ontmoeten met de gespreksavonden. Dank voor de goede contacten met u!

De komende maand staan er weer verschillende activiteiten in de planning. Via deze nieuwsbrief informeren we hierover.

Groepsverdeling en vacatures

Zoals het er nu uitziet starten we ook komend schooljaar met 11 groepen binnen onze school. We zijn dankbaar dat dit (ook financieel gezien) mogelijk is. Er zullen opnieuw drie kleutergroepen gevormd gaan worden (de indeling daarvan volgt later), er komt één groep 3 en de huidige groepen 3 t/m 7 houden dezelfde indeling en 'schuiven door'.

Zoals u weet hebben we op dit moment te maken met drie collega's die langdurig ziek zijn: juf Bunt, juf Huls en juf Bor. Omdat het nu nog onzeker is hoe het herstel van hen zal verlopen, heeft het bestuur van onze stichting besloten om 2 vacatures te openen en zal gestart worden met het zoeken naar nieuwe collega's die in het nieuwe schooljaar onze school willen versterken. Op 1 april zal er o.a. een advertentie in het RD geplaatst worden en op onze website zal meer informatie te vinden zijn. Een sollicitatiecommissie, waarbij ook de bestuurscommissie en de MR betrokken zijn, zal dit proces gaan begeleiden.

We denken aan en bidden voor onze zieke collega's én voor het wervingsproces wat opgestart zal worden.

Extra hulp op school

Juf Lia van Nifterik, een oud-collega van ons, is iedere donderdagmorgen op school om groepjes kinderen te helpen en begeleiden.

Welkom op school

In de afgelopen maand zijn de volgende kinderen in onze instoombgroep gekomen: Salma Lemaizi, Marijn van Sullichem en Laurie de Jong. Welkom op onze school!

Activiteiten en bijzonderheden april

1 Op donderdag 13 april wordt er in iedere groep een [paasviering](#) gehouden. We mogen dan vieren dat Christus is opgestaan uit de dood en het graf heeft overwonnen. Een hoogtepunt als het gaat om de christelijke heilsfeiten en daarom ook alle redenen om er tijdens een speciaal moment in de groep bij stil te staan.

De kinderen zijn vrij op vrijdag 14 en maandag 17 april.

2 In groep 8 wordt op 18-19-20 april de [Eindtoets](#) gemaakt. Wellicht een spannend moment. Maar als je je best doet is het altijd goed. En het gaat uiteindelijk niet om alleen scores of cijfers, maar om wie jij bent en wat het beste bij jou past!

3 Op 21 april vieren we [Koningsdag](#) op school. In een aparte brief leest u daarover meer informatie.

4 De [meivakantie](#) is van 24 t/m 28 april. Op 1 mei verwachten we alle kinderen weer op school.

5 Op 7 april komt de [gebedskring](#) bij elkaar in de school. Van harte welkom.

Tot slot

Een hartelijke groet namens alle collega's!
J. P. Teeuw

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.

Maandkalender

Za 1 apr	
Zo 2 apr	
Ma 3 apr	<i>Instroom nw leerlingen</i> Gr. 3-4 Psalm 129: 2 Gr. 5-8 Psalm 69: 4
Di 4 apr	
Wo 5 apr	
Do 6 apr	
Vr 7 apr	<i>Gebedskring</i>
Za 8 apr	
Zo 9 apr	
Ma 10 apr	Gr. 3-4 Psalm 139: 1 Gr. 5-8 Psalm 67: 1
Di 11 apr	
Wo 12 apr	
Do 13 apr	
Vr 14 apr	<i>Goede Vrijdag</i>
Za 15 apr	
Zo 16 apr	<i>Eerste Paasdag</i>
Ma 17 apr	<i>Tweede Paasdag</i>
Di 18 apr	<i>Eindtoets gr. 8</i>
Wo 19 apr	
Do 20 apr	
Vr 21 apr	<i>Activiteit Koningsdag</i>
Za 22 apr	
Zo 23 apr	
Ma 24 apr	(Mei)vakantie
Di 25 apr	(Mei)vakantie
Wo 26 apr	(Mei)vakantie
Do 27 apr	<i>Koningsdag</i> (Mei)vakantie
Vr 28 apr	(Mei)vakantie
Za 29 apr	
Zo 30 apr	
Ma 1 mei	<i>Instroom nw leerlingen</i> <i>Luizencontrole</i> Gr. 3-4 Psalm 15: 1 Gr. 5-8 Psalm 3: 3

Nieuwe datum juffendag gr. 1 t/m 3:

Woensdag 17 mei

Zendingsgeld

Deze weken sparen we nog voor stichting Ontmoeting.

Vanaf dinsdag 18 april (die dag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen) gaan we sparen voor noodhulp in Afrika. Vanuit de media komen aangrijpende verhalen en beelden op ons af. Hongersnood bedreigt duizenden mensenlevens in de hoorn van Afrika. Graag leveren we onze bijdrage om daar meer hulp te kunnen bieden. Onze bijdrage zullen we ten goede laten komen via de samenwerkende christelijke hulporganisaties.

Pasen

Met het oog op Goede Vrijdag en Pasen een mooi gedicht:

*Op de aarde gekomen onschuldig en klein,
zonder geld en enig goed.
Ja, Hij moest onder de mensen zijn,
het kostte Hem Zijn bloed.
Door ons is Hij vernederd, geslagen en bespot,
op Golgotha geleden voor onze zonden.
Zelfs verlaten door Zijn Vader, onze God,
opdat wij van de schuld zouden worden ontbonden.
Door Zijn offer zijn wij vrijgekocht,
zo is er redding voor een ieder die gelooft.
De Heere heeft ons met Zijn liefde opgezocht,
zoals Hij in Zijn Woord heeft beloofd.
Het geopende graf is het wonder van de
Paasmorgen,
ja, de Heere is waarlijk opgestaan!
Alleen in Zijn bloed zijn wij geborgen,
Opdat wij éénmaal in de hemel mogen ingaan!*