

Nieuws uit de school

Vooraf

We leven in de weken voor Pasen, ook wel genoemd de lijdensweken of veertigdagentijd. In deze weken overdenken we in het bijzonder het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij wilde sterven aan het kruis om aan anderen het (eeuwige) leven te kunnen geven. Hij wilde de duisternis ingaan om aan anderen het Licht te schenken. Hij wilde de schuld op Zich nemen om anderen van die schuld vrij te spreken. En met Pasen mogen we het horen dat Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen! Hij kan én wil aan anderen het leven geven. Ook aan kinderen, ouders, leerkrachten en iedereen die in het geloof tot Hem komt. Dat heerlijke evangelie mogen we ook aan de kinderen vertellen. En tijdens een paasviering op donderdag 29 maart staan we in het bijzonder stil bij de opstanding.

Welkom op school

Na de voorjaarsvakantie mochten we een aantal nieuwe leerlingen binnen onze school verwelkomen.

In de instroomgroep kwamen na de voorjaarsvakantie Jurje Timmer en Tim de Greef. De fam. De Bruin verhuisde van Haaften naar Ingen en zo kwamen Nora in groep 2, Liza in groep 5, Shenna in groep 7 (6/7) en Noa in groep 8 (7/8).

Marlou van Kuilenburg heten we welkom in groep 2, zij komt van De Blinker in Kerk-Avezaath en verhuisde eveneens naar Lienden.

Freek Zegers is in groep 5 (4/5) erbij gekomen. Hij komt van De Sterappel.

We hopen dat deze leerlingen snel gewend zijn op onze school en wensen hen een goede en gezegende tijd toe op de EHS!

Geboren

Drie geboorteberichten kwamen de afgelopen tijd bij ons op school binnen!

-Op 17 februari is bij de familie Baars, Schuilenburglaan 14, een dochter en zusje geboren. Zij heet Ann en is het zusje van Isa.

-Een weekje later, op 23 februari, werd de familie Gaasbeek (Lekbandijk 13, Rijswijk) verblijd met de geboorte van een zoon en broertje. Hij heet Rens en hij is het broertje van Roel, Hanne en Abe.

-En een paar dagen later, op 27 februari werd bij de familie Van de Bijl, Paulus Potterhof 8, een dochter en zusje geboren: Lynn. Zij is het zusje van Daniëlle, Lucas en Sander.

We willen deze gezinnen van harte feliciteren. Een groot wonder, als alles goed mocht gaan. We hopen en bidden dat de kinderen mogen opgroeien onder de zegen van de Heere. Jezus zegt: 'Ik ben de Goede Herder'.

Biddag

Op woensdag 14 maart is het biddag. U hebt daar inmiddels een brief over ontvangen. We hopen dat veel ouders zich op willen geven als begeleider. En: weet u van harte welkom in de dienst!

Griep

De griep ging ook Lienden niet voorbij. Naast kinderen waren ook verschillende leerkrachten ziek. Het was soms puzzelen en meten met de vervanging, maar in de meeste gevallen is het gelukt. Omdat vervanging vaak op korte termijn geregeld moet worden en ook nog wel eens wisselt op het laatste moment, lukt het ons niet om u daar altijd over te informeren. We hopen op uw begrip daarvoor!

Gespreksavonden

Op donderdag 15 en maandag 19 maart vinden 's avonds de gesprekken plaats n.a.v. de rapporten (groep 3 t/m 7). De uitnodiging daarvoor ontvangt u begin volgende week. We hopen op goede en constructieve gesprekken met u.

Tot slot...

Op dinsdagmiddag 13 maart zijn de kinderen vrij i.v.m. een werkmiddag van het personeel. Op Goede Vrijdag, Tweede Paasdag én de dinsdag erna zijn de kinderen ook vrij.

Een hartelijke groet, ook namens het team,
J. Teeuw

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.

In the picture: de 'Week van de Klassetaal'

De week van 5 t/m 9 maart hebben we als school uitgeroepen tot week van de 'Klassetaal'. In deze week staan we op allerlei manieren stil bij het taalgebruik van kinderen. De reden van deze week is eigenlijk een reden van zorg: als leerkrachten maken we ons zorgen over het taalgebruik van kinderen. Er wordt soms wat uitgegooid, bewust of onbewust, naar elkaar in allerlei omstandigheden. Scheldwoorden, ziekten, vloeken, schuttingtaal, er komt soms wat voorbij. Op verkeerd taalgebruik spreken we de kinderen aan, maar het leek ons goed om in een speciale week aandacht te geven aan taalgebruik. En niet alleen de negatieve kant, maar juist ook de positieve kant van taalgebruik. Want met onze taal kunnen we ook zoveel goeds doen! Complimentjes geven, elkaar helpen, meeleven, bemoedigen, respect tonen, waardering uitspreken. Kortom, we gaan er deze week (en natuurlijk daarna!) voor.

In de week van de klassetaal zal o.a. het volgende gebeuren:

- ✓ Op 5 maart zal op een ludieke manier in iedere groep aandacht zijn voor het thema. U hebt er wellicht iets van gehoord.
- ✓ In iedere groep zal een lesbrief behandeld worden die gaat over taalgebruik.
- ✓ Er wordt schoolbreed gebouwd aan een klassenmuur met 'taalstenen'. Deze komen op de deuren te hangen.
- ✓ De kinderen leren een passend psalmvers, psalm 141 vers 3.
- ✓ Op vrijdag sluiten we de week af met een gezamenlijk moment. Ook ontvangen alle kinderen een kleine attentie.



Maandkalender

Za	3 mrt	
Zo	4 mrt	
Ma	5 mrt	<i>Luizencontrole</i> Gr. 1-8: Psalm 141 : 3
Di	6 mrt	
Wo	7 mrt	
Do	8 mrt	
Vrij	9 mrt	
Za	10 mrt	
Zo	11 mrt	
Ma	12 mrt	Gr. 3-4 Psalm 24 : 4b Gr. 5-8 Psalm 63 : 1b
Di	13 mrt	Werkmiddag team, leerlingen vrij
Wo	14 mrt	<i>Biddag – Rapport mee naar huis</i>
Do	15 mrt	<i>Rapportavond 1 (groep 3 t/m 7)</i>
Vrij	16 mrt	
Za	17 mrt	
Zo	18 mrt	
Ma	19 mrt	<i>Rapportavond 2 (groep 3 t/m 7)</i> Gr. 3-4 Psalm 142 : 5 Gr. 5-8 Psalm 73 : 12
Di	20 mrt	
Wo	21 mrt	
Do	22 mrt	
Vrij	23 mrt	<i>Gebedskring</i>
Za	24 mrt	
Zo	25 mrt	
Ma	26 mrt	Gr. 3-4 Psalm 146: 5a Gr. 5-8 Psalm 118 : 11a
Di	27 mrt	
Wo	28 mrt	<i>Grote Rekendag</i>
Do	29 mrt	<i>Paasviering</i>
Vrij	30 mrt	Goede Vrijdag
Za	31 mrt	
Zo	1 apr	Eerste Paasdag
Ma	2 apr	Tweede Paasdag
Di	3 apr	Studiedag team, leerlingen vrij
Wo	4 apr	<i>Inleveren rapporten</i> Gr. 1-2 Psalm 116 : 1 Gr. 3-4 Psalm 146 : 5b Gr. 5-8 Psalm 118 : 11b
Do	5 apr	
Vrij	6 apr	

Zendingsgeld

We sparen in deze periode voor stichting 'Hulp voor vervolgd christenen'. We hopen een mooi bedrag bij elkaar te kunnen verzamelen. Iedere maandagmorgen staan de busjes voor het zendingsgeld klaar!

Roparun – lege flessen actie

Op woensdagmiddag 28 maart doen er vier leerkrachten van onze school mee met de Roparun. Met deze actie zetten teams zich in voor het goede doel, o.a. de bestrijding van kanker. Op deze middag doen leerkrachten van alle basisscholen binnen de gemeente Buren mee aan de Roparun. Er wordt op sportieve wijze een route afgelegd (hardlopen, fietsen) tussen alle scholen. Ook vanuit het team van de EHS wordt een team gevormd. U ontvangt hier binnenkort meer informatie over. Wat we vast aan u willen vragen, is om lege statiegeld flessen te sparen. Want die inleveractie gaat er in ieder geval binnenkort komen!

