

Nieuwsbrief nr. 4 – December 2017

Nieuws uit de school

De decembermaand...!

De maand december is altijd een bijzondere maand. Allereerst vanwege de gezellige en bijzondere activiteiten, thuis, in de kerk en natuurlijk ook op school. Na het sinterklaasfeest mogen we ons richten op het Kerstfeest. Natuurlijk is Kerst een gezellig feest en daar mogen we ons ook op voorbereiden! Maar centraal mag staan de geboorte van de Heere Jezus. Meer dan 2000 jaar geleden gebeurde het grote wonder waar toen al zoveel jaren naar werd uitgezien: de Zoon van God, de beloofde Messias, werd mens en wilde vrijwillig naar deze wereld komen. Hij kwam als Licht in deze donkere wereld. Hij kwam als onschuldige om schuldige mensen en kinderen te kunnen redden en zalig maken. Hij kwam om de dood te overwinnen en het leven te kunnen geven. En dat heerlijke Evangelie mogen we vertellen aan onze kinderen, in de groepen en tijdens de Kerstviering. Want ook in 2017 mag het klinken:

*Wij gaan met haast naar Bethlehem,
Een Herder is geboren!
Wij zien daar in een kribbe Hem,
Die zoekt wat is verloren.
Een herder als een lam zo klein,
Een koning die een knecht wil zijn,
Hij roept, maar wie zal horen?*

Teamnieuws

-We leven mee met Celine Jacobsen, die één van onze leerlingen begeleidt. Haar (pleeg)moeder overleed op 10 november. We wensen haar veel sterkte en Gods nabijheid toe.

-Onze interieurverzorgster, mw. Marina Kievits, moet op 6 december een ingreep in het ziekenhuis ondergaan. We hopen en bidden dat de behandelingen gezegend mogen worden.

Welkom op school

De volgende kinderen kwamen in de afgelopen tijd op onze school: Romijn Mesman en Fenne Schaap. Welkom! Een fijne en goede tijd op onze school gewenst.

Sinterklaas

Op 5 december brengt Sint met zijn pieten weer een bezoek bij ons aan school. Na de ontvangst bij het kleuterplein, zal hij een bezoek brengen in de groepen 1 t/m 3. Vanaf groep 4 verrassen de kinderen elkaar met een surprise en een cadeautje.

Informatieavond groep 8

Op maandagavond 11 december is er een informatieavond voor alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de beide groepen 8. Alle zaken die van belang zijn voor de overgang naar het VO worden dan besproken. Aanvang 19.30 uur. Van harte welkom in het lokaal van groep 8.

Mad Science

Op dit moment zijn er nog te weinig aanmeldingen om de naschoolse technieklessen (vanaf januari) door te laten gaan. Bij deze nieuwsbrief nog één keer de informatie daarover. Opgeven kan nog t/m 14 december.

Kerstvieringen

Op donderdagavond 21 december vieren we het Kerstfeest met elkaar. De kleuters vieren dit samen met de ouders in de kerk. De kinderen van de hogere groepen doen dit in hun eigen lokaal op school. Voor de viering krijgen de kinderen nog een aparte uitnodiging met de specifieke informatie.

In verband met de kerstfeestvieringen is de hele school 's middags vrij.

Op vrijdagmorgen mogen de kinderen eerst uitslapen: we beginnen dan om half 10.
Op vrijdagmiddag 23 december begint voor alle kinderen de kerstvakantie, die duurt t/m maandag 8 januari.

Persoonlijk

Op donderdag 23 november is er in ons gezin een dochter geboren! Marit is haar naam en zij is het zusje van drie trotse broers. Gelukkig is alles goed gegaan en zijn we dankbaar voor het grote wonder wat van onze God hebben mogen ontvangen.

Tot slot: het duurt nog even, maar namens het team wensen we iedere lezer vast gezegende Kerstdagen toe en een goede jaarwisseling! We De school start in 2018 op *dinsdag 9 januari*.

Met vriendelijke groet,
J. P. Teeuw

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.



10 november: schoolontbijt. Zie voor meer foto's onze website.

'Ruimte voor jezelf & ruimte voor de ander'

Bovenstaande naam is de titel van een methode die we sinds kort op school gebruiken. Deze maand willen we in de nieuwsbrief hier extra de aandacht op vestigen.

Een veilig klimaat

Op school is een veilig klimaat voor de kinderen van groot belang. Wanneer een kind met plezier naar school gaat en zich op school veilig voelt, zal het beter tot leren en ontwikkeling komen. Als leerkrachten vinden we daarom van groot belang om hier voortdurend aan te werken en om ons te bezinnen op hoe we hier nog beter vorm aan kunnen geven.

Nascholing

Met het hele team hebben we een aantal keren een scholing gehad onder leiding van twee trainers, over de methodiek 'Ruimte voor jezelf & ruimte voor de ander'. Tijdens deze training kwamen o.a. de volgende aspecten aan de orde:

- *Groepsdynamiek*: hoe vormt een groep zich? welke rollen zijn in een groep waar te nemen? Welke fasen kent de groepsvorming? Hoe kan ik als leerkracht invloed uitoefenen op groepsvorming?
- *Communicatie*: welke soorten gedrag kan ik onderscheiden? Wat roept gedrag en

communicatie op? Hoe kan ik hier als juf of meester mee omgaan?

- *Pestpreventie*: hoe kunnen kinderen duidelijk hun grenzen aangeven? Wat kunnen we doen om pestgedrag te voorkomen?

Kortom, veel leerzame thema's om met elkaar te doordenken!

PESTEN EEN STAP VOOR ZIJN

GROL
WEERBAARHEIDSTRAINING
BOLAND

PRETTIG EN VEILIG
Niets aan de hand

PAS OP, GEEF JE GRENSEN AAN
Ongemakkelijk

TE VER! GA TERUG!
Grensoverschrijdend

GRENZEN AANGEVEN IN VIER STAPPEN

- 1 REALISEER**
Wat gebeurt er? Welke kleur geef je de situatie?
- 2 MAAK OOGCONTACT**
Laat zien dat je niet bang bent voor de ander, kijk diegene aan.
- 3 GEEF GRENZEN AAN**
Als je iets niet fijn vindt (oranje), laat dit dan duidelijk merken. Zorg dat het weer groen wordt.
- 4 CREËER AFSTAND**
Blijft het oranje of wordt het toch rood, neem dan afstand van elkaar om beiden even af te koelen.

GROLWEERBAARHEID.NL

Een poster in de klas

In iedere groep hangt sinds vorige week een poster. Deze poster hebben we ook met de kinderen besproken. Het doel is: voor ieder kind moet het 'groen' zijn op school. Dat betekent prettig en veilig. Als het voor een kind 'oranje' wordt, dan is het belangrijk om je grens aan te geven. De kinderen leren ook hoe ze dat kunnen doen: oogcontact, geef duidelijk je grenzen aan en creëer afstand in het geval het 'rood' wordt.

Het blijft rood?

Geef het altijd aan bij de juf of meester! Dan gaan we samen kijken hoe het weer 'groen' kan worden.

Verder willen we hier ook nog een keer noemen dat er op school twee vertrouwenspersonen zijn voor de kinderen:

Juf Lammers: groep 1 t/m 3

Juf Tack: groep 4 t/m 8

Heeft u verder vragen of opmerkingen, schroom niet om contact op te nemen!

Maandkalender

Za	25 nov	
Zo	26 nov	
Ma	27 nov	Gr. 3-4 Psalm 75 : 6 Gr. 5-8 Boeken NT
Di	28 nov	
Wo	29 nov	
Do	30 nov	<i>Gespreksavond 1</i>
Vrij	1 dec	
Za	2 dec	
Zo	3 dec	
Ma	4 dec	<i>Gespreksavond 2</i> Gr. 3-4 Psalm 87 : 4 Gr. 5-8 Boeken NT
Di	5 dec	<i>Sinterklaas</i>
Wo	6 dec	
Do	7 dec	
Vrij	8 dec	
Za	9 dec	
Zo	10 dec	
Ma	11 dec	<i>Inleveren rapporten</i> <i>Informatieavond groepen 8</i> Gr. 3-4 Lofzang van Maria 1 Gr. 5-8 Psalm 98 : 2
Di	12 dec	
Wo	13 dec	
Do	14 dec	
Vrij	15 dec	
Za	16 dec	
Zo	17 dec	
Ma	18 dec	Gr. 3-4 Lofzang van Maria : 3 Gr. 5-8 Lofzang van Zacharias : 5
Di	19 dec	
Wo	20 dec	
Do	21 dec	<i>Leerlingen 's middags vrij</i> <i>'s Avonds kerstviering</i>
Vrij	22 dec	<i>9.30u begin schooldag</i> <i>Leerlingen 's middags vrij</i>
Za	23 dec	
Zo	24 dec	
Ma	25 dec	Eerste Kerstdag Kerstvakantie
Di	26 dec	Tweede Kerstdag Kerstvakantie
Wo	27 dec	Kerstvakantie
Do	28 dec	Kerstvakantie

Stagiaires

Meester (Niels) V.d. Haegen van de pabo is deze weken op maandag en dinsdag in groep 2 te vinden.

Meester (Johan) Zaaier is tot de kerstvakantie op vrijdag in groep 8.

Zendingsproject

De eerste periode van dit schooljaar hebben de kinderen voor het zendingswerk van Marleen en Martin 't Hart gespaard. Dit heeft het mooie bedrag van 937,20 euro opgeleverd, wat inmiddels naar de GZB is overgemaakt. Hartelijk dank!

Deze periode willen we met het zendingsgeld het werk van Open Doors ondersteunen. Open Doors ondersteunt wereldwijd christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. De kinderen hebben er al iets over gezien en gehoord. Iedere maandagmorgen warm aanbevolen!



OpenDoors
Op de bres voor vervolgte christenen

**Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.**

**En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst.**

Kerstprofetie uit Jesaja 9